

Kuran okuyorsanız elçilerin ve beraberindekilerin kendi toplumlarının “azınlıkta kalan” kesimi olduğunu keşfedersiniz. Bu, “her azınlıkta kalan haklıdır” demek değil; konuyu oraya getirmeyeceğim. Ama şu bir gerçek ki elçiler kalabalıkların tutunduğu kabulleri hep sorgulayan, yanlışları bulan ve mücadele eden taraftalar. Sadece bunu günlerce hatta bir ömür boyu düşünüp ders almaya çalışırsak bence Kuran okumanın beklenen etkisi büyük oranda oluşur.

Nuh Peygamber’in kıssasını düşünelim. GEMİ’ye binmeyenler “çoğunlukta”. NUH Peygamber kendisini tabiri caizse ne kadar yıpratırsa yıpratсын “kalabalıklar” kesinlikle ikna olmuyorlar. Gemiye binen çok çok az kişi. Kuran bize bunu neden anlatıyor hiç düşündünüz mü? Şöyle demek için olabilir mi? “Kalabalıkların doğru kabul ettiği şey her zaman doğru olmayabilir, azınlıkta kalan ve çılgınca şeyler söyleyenler bazen doğruyu dile getiriyor olabilir”.

9:126 Her sene, bir iki defa belalarla sınıdıklarını (FİTNELENDİKLERİNİ) görmüyorlar mı? Buna rağmen ne tevbe ediyorlar, ne de öğüt alıyorlar. (geleneksel irdelenmemiş hakim çeviri)

FİTNE, eğri ile doğruyu ayırmak demek kabaca. Yani biz sürekli FİTNELENİYORUZ. Bize sürekli “gemiye bin ya da boğul deniliyor. Ya biz ne yapıyoruz?

39:18 Onlar ki, sözü dinler de en güzeline uyarlar. İşte bunlardır, Allah’ın kılavuzladıkları; işte bunlardır, akıl ve gönül sahipleri.

Böyle konfor içerisinde konuşmak güzel;rahat. Şimdi biraz rahat kaçırma zamanı.

Şu arkadaşalar (kendilerini tanımıyorum) kalabalıklardan farklı şeyler söylüyorlar. İçlerinde bilim adamları, doktorlar da var. Buyurun size FİTNE.

[LİNK 1](#)

[LİNK 2](#)

Sözü dinleyelim, bilgimiz yoksa “rabbim ilmimi arttır (Ta-ha 114) diye dua edelim -ki ilim artması çalışarak olur” ve en güzeline uyalım.

